

# ΠΕΡΑ ΔΩΘΕ

"..μετράω μέχρι το δέκα, και μετά σειρά σου.." Λίγα λόγια για το έργο.

Τίτλος παράστασης :

"..μετράω μέχρι το 10, και μετά σειρά σου.."

Λίγα αλλά βασικά λογάκια για την παράσταση:  
Το κρυφτό.

Κάποιος μετράει και οι υπόλοιποι τρέχουν για να κρυφτούν όσο καλύτερα μπορούν.

Εκοπός του παιχνιδιού:

Οι κρυμμένοι ψάχνουν την ευκαιρία να πεταχτούν απ' την κρυφάνα τους, και να τρέξουν για το «φτου ξελευθερία».

Κρυφτό θα παίξουμε κι ερείς μαζί σας. Ερείς θα δέκα. Εσείς τρέξετε και κρυφτείτε όσο καλύτερα μπορείτε. Εκοπός της παράστασης:

Ψάχνετε την ευκαιρία να πεταχτείτε απ' την κρυφάνα σας, και να τρέξετε για την «κελευθερία».



Υ.Γ : Άλλοι προτεινόμενοι τίτλοι για αυτό που θα αισθανθείτε/δείτε/ακούσετε:

- Το Άγιον Τέρας
- 10 Ηλιόλουστες Νύχτες
- Κούφιοι άνθρωποι;
- Τι θα κάνεις μετά;

Λίγα λόγια για την ομάδα.

Πειραματική Θεατρική Ομάδα Πέρα-Δώθε Βιογραφικό  
Η "Πέρα Δώθε" γεννήθηκε το Σεπτέμβρη του 2008. Πειραματική και Ερασιτεχνική είπαν οι γιατροί. Ο μπαμπάς δεν αγχώθηκε.

Τσιγγάνα την ονόμασε η νανά. Τα πρώτα βηματάκια ήρθαν το 2009 με το «Χιονάνθρωπο και το κορίτσι» του Ε.Τριβιζά. Είς πρώτες ζωγραφιές του, το 2010, απεικόνισε τα «Χρόματα θανάτου».

(Η μαμά είπε πως της θύμησε το «παιχνίδι της σφαγής» του παππού Ιονέσκο, κ ο μπαμπάς το «εθνικότητά μου το χρώμα του ανέρου» του θείου Βί(ζ)νιεκ). Δεν πάει σχολείο. Τρέχει, πέφτει κ χτυπά, σηκώνεται, τραγουδάει κ φτάνει. Γελάει κ κλαίει. Γεύεται, μυρίζει, αγγίζει, βλέπει, ακούει, φανιάζεται και αισθάνεται.. Α, ξεχάσα.. παίζει σε αλάνες.

